

STOPS

BEHOORT BIJ PANORAMA 30 MAART 1939



WIE WORDT ER BEETGENOMEN?

45

De gestrafte ijdelheid

LANGHAAR was op-
perceremoniemeester
aan het hof van een
koning en leefde in
een tijd, dat niet al-
leen de vrouwen,
maar ook de mannen
lang haar droegen,
sierlijke krullen, die
tot ver over de schou-
ders vielen. Dit tijd-
perk is men „de

pruikentijd” blijven noemen.
Hoe mooier en kostbaarder de
pruik was, die men droeg, hoe
meer men werd geëerd. Men
vroeg niet, of iemand een hel-
der verstand had, of hij werk-
zaam was of bereisd, of geleerd,
maar wél of hij een fraaie pruik op
had. Een zeldzame pruik, die de
bewondering van anderen wekte,
verschafte den drager eer en aan-
zien. De slimme opperceremonie-
meester Langhaar begreep dat ook
wel en daarom had hij zich de
duurste en sierlijkste pruik aan-
geschaff, die hij na lang en moei-
zaam zoeken in het land had kun-
nen vinden. De pruik was een
wonder van haarwerkkunst en ze
was zo natuurgetrouw gemaakt,
dat ze van echt haar niet was te
onderscheiden. Alle hovelingen
dachten dan ook, dat het echt haar
was. En de trotse ceremonie-
meester liet zijn bewonderaars
natuurlijk maar in die waan, want
daardoor verwierf hij nog meer
hoogachting en aanzien. Als een
pauw zo trots stapte Langhaar
door het paleis, ja, hij liep zelfs zo
erg met z'n neus in de lucht, dat
hij niet meer zag waar hij liep en
over alles struikelde, zelfs over zijn
eigen voeten. Dat laatste vond de
koning nog niet zó vreselijk, maar
wel betreurde zijne majesteit de
vele vazen en pullen, die de ver-
waande ceremoniemeester al aan
gruzelementen had gelopen. Lang-
haar liep ook met opzet zo met z'n
neus in de lucht. Zijn hoofd dan was
achterover gebogen en de krullen
van zijn veelbewonderde pruik
leken dan nóg langer en voller.

De koning was wanhopig, toen
op een dag weer een grote Chinese
vaas, met grimmige draken ver-
sierd, het slachtoffer van de
grenzenloze ijdelheid van Langhaar
was geworden.

„Ik hoop maar voor jou, Lang-
haar, dat de goden van het oude
Chinese rijk geen wraak zullen
nemen,” zuchtte de koning, terwijl
de hovelingen de scherven van het
kunstwerk bij elkaar raapten.

Onderwijl de dwaze ceremonie-

meester iets verder weer over een
tapijt struikelde en tegen een zit-
bank opliep, antwoordde hij hoog-
moedig, dat hij de Chinezen hele-
maal niet vreesde.

Maar een paar dagen later was
Langhaar spoorloos verdwenen.

Heel het paleis stond op stelten.
Iedereen veronderstelde, dat men
Langhaar had ontvoerd, om in het
bezit van zijn haardos te komen.
„Vogels vangt men immers óók
wel om hun pronkveren,” zei de
hofnar. En hij trok daarbij zo'n mal
gezicht, dat de koning schudde van
het lachen.

Met dat al bleef Langhaar voor-
lopig onvindbaar. En doordat de
koning en zijn hovelingen erg
bijgelovig waren en geen aanneme-
lijke reden voor die verdwijning
konden vinden, waren zij er ten
slotte van overtuigd, dat die ver-
dwijning verband hield met het
breken van die Chinese vaas. De
vraag was echter: „Waar was
Langhaar gebleven?” Doch hoe
men ook zocht of giste, die vraag
bleef onbeantwoord.

Nog griezeliger werd het, toen
op een nacht een page verschrikt
en ontgaan naar de paleiswacht
holde. „Ik heb heel duidelijk een
spook gezien!” beweerde hij. be-
vend over al zijn leden. „Ik wilde

juist even naar de keuken gaan
om iets te halen, toen er een witte
gedaante door de gang sloop.”

Het hele paleis werd doorzocht,
en in de omgeving werd er met wal-
mende fakkels gespeurd, maar
alles bleef vruchteloos.

Van dat ogenblik af werd het
écht ongezellig en geheimzinnig in
het paleis. Zodra 's avonds de
lichten waren gedoofd, durfde nie-
mand meer op de ruime, holklin-
kende gangen te komen. Iedereen
stapte maar zo vroeg en zo vlug
mogelijk in z'n bed, maar... sliep
niet. Men luisterde en luisterde...
Het geluid van een krakende deur
of een wapperend gordijn deed de
hovelingen diep onder de dekens
kruipen. Een koude rilling ging
over hun rug, als buiten in de
maannacht de wind door de bomen
ruiste en de schaduwen van de
bewegende takken als grillige grijp-
armen langs de vensters gleden...

Overdag deden de hovelingen
zwijgend en bleek hun werk; er
werd geen lach meer gehoord. Men
wist nu allang, dat de page zich
niet kon hebben vergist. Ook ande-
ren, die zo moedig waren geweest,
om 's nachts héél eventjes voor-
zichtig door een kiertje van de
deur te kijken, hadden het spook
door de donkere gangen zien dolen!

*Als een pauw zo
trots stapte Lang-
haar door het pa-
leis....*



Nog onbegrijpelijker werd alles, toen de kok 's morgens opgewonden kwam vertellen, dat de pudding, die hij de avond te vóór had klaargemaakt, verdwenen was. Een ogenblik later kwam de keldermeester binnenstuiven met de boodschap, dat het spook een paar flessen wijn had weggepakt.

Want daar niemand zich 's nachts op de duistere gangen van het spookpaleis zou hebben gewaagd, stond het immers vast, dat het spook het moest hebben gedaan.

Al die nare berichten maakten den koning zeer verdrietig en hij riep zijn raadslieden bijeen, om te overleggen, hoe men het spook zou kunnen verjagen. De wijze raadslieden trokken heel ernstige gezichten, want een moeilijk geval was het zéker. Een spook zo maar verjagen, dat ging natuurlijk niet! Het zou kwaad kunnen worden en het de paleisbewoners nog lastiger kunnen maken! Ze plukten eens aan hun lange baarden en deden alsof ze diep nadachten....

De hofnar, die den koning overal vergezelde en dus ook nu aanwezig was, had de beraadslagingen zwijgend aangehoord. Ineens verbrak hij de stilte en grinnikte: „'t Is in elk geval een zéér merkwaardig spook, sire. Op mijn verre reizen in mijn lange leven heb ik veel gezien en ondervonden, maar nog nóóit heb ik gehoord van een spook, dat dol is op pudding en een lekker glaasje wijn. Ik denk, dat zo'n spook met een mals gebraden kippetje wel te vangen is.”

De oude raadslieden schrokken hevig bij het horen van dit vermetele voorstel, doch de koning vond, dat het in elk geval te proberen was.

De kok kreeg opdracht, een smakelijk boutje te braden en daarbij de keukendeur wijd open te zetten, opdat het spook alvast van de heerlijke geuren zou kunnen genieten en zodoende zou worden aangelokt. Overal, in de nissen van de gangen, in de vestibule en in de keuken verstopten zich moedige, goedgewapende mannen, om straks het hongerige spook gevangen te nemen.

In spanning werd het middernachtelijk uur afgewacht. Heerlijk rook het door heel het paleis en de verwachting dat het spook, belust op een boutje, niet al te lang op zich zou laten wachten, werd dan ook niet beschaamd.

Nauwelijks had de bronzen klok in de paleistoren twaalf dreunende slagen laten horen, of het geluid van krakende treden weerklonk...

„Daar komt 't spook de trap af,” fluisterde de hofnar tegen den koning, die ook op de uitkijk stond.

En ja hoor, even later sloop een witte schim door de donkere gang, regelrecht naar.... de keuken!

„En toch is het Langhaar niet, want die had geen kaal hoofd,” mompelde de koning. Een manestraal viel door een bovenvenster en bestraalde juist de kale schedel van het spook. Behoedzaam sloop het spook de keuken in en toen.... hoorde men het behaaglijk smakken aan het kippenboutje.

Dát was voor de mannen het sein, om uit hun schuilhoeken te voorschijn te springen, licht

heb ik mijn pruik verloren en omdat ik me zo schaamde voor de hovelingen, om kaalhoofdig te verschijnen, heb ik me zolang op de zolder van het paleis verstopt, tot m'n nieuwe pruik, die ik reeds heb



....of het geluid van krakende treden weerklonk....

besteld, gereed zou zijn.”

„Zo, dus overdag hield je je schuil en 's nachts ging je spoken,” zei de koning streng.

„Ik kon er heus niets aan

doen, sire, dat ik zo'n honger kreeg. En toen ik vanavond dat boutje rook, kon ik het niet langer uithouden.”

De nar stond in het hoekje te grinniken en de koning kreeg medelijden met den anders zo trouwen Langhaar. „Ga naar je kamer tot de pruikenmaker je nieuwe pruik heeft gebracht,” beval hij.

Zo eindigde deze spookgeschiedenis. Maar sedert dien pronkte Langhaar niet meer met een andermans veren. Hij droeg voortaan een heel gewone pruik, net als alle andere hovelingen.

WILLY SCHERMELE

te maken en het snoeplustige spook bij z'n kraag te pakken.

Het spook gaf een gil, en de koning viel bijna om van verbazing. Want daar stond, vastgehouden door 'n paar stevige mannen.... vriend Langhaar! Eigenlijk verdiende hij die naam niet meer, daar er zelfs niet het kleinste haartje op z'n hoofd was te bekennen.

„Hoe kom jij hier, Langhaar, en waar is je pruik gebleven?” vroeg de koning, toen hij van zijn verbazing bekomen was.

„Vergeving, sire, vergeving!” smeekte het spook. „Op een dag





KITTYMUIS EN HAAR HOND

DOOR BRANDON WALSH



MOU PUKKIE, GOED DAT IK GEHOORD HAD DAT WE WEER NAAR EEN WEESHUIS MOESTEN. WE ZIJN OPTUIGEVLUCHT EN HET IS WEL TOEVALLIG DAT ER PRECIE EEN STORM LOSBRAK DIE DE BLOEMEN VAN MENEER MERTENS VERNIELDE. TOEVALLIG DAT WY JUIST VOOR BUZWIERVEN...



EN OOK AL TOEVALLIG, DAT MENEER MERTENS Z'N BEEN HEEFT GEKNEUSD EN NU GOED EEN EXTRA HULP KON GEBRUIKEN. PUKKIE, WE MOGEN WERKELIJK VAN GELUK SPREKEN...



MEVROU MERTENS DACHT DAT FRED OM NEGEN UUR HIER ZOU ZIJN, MAAR HET IS AL LANG, NEGEN UUR DOOR EN NOG GEEN FRED TE ZIEN.



OOK GOEIE MORGEN! WACHT, IK ZAL MEVROU EVEN WAARSCHUWEN!

NIKS TE WAARSCHUWEN!



WIE OF WAT BEN JIJ EN WAT VOER JIJ HIER UIT?

IK BEN KITTIE MUIS ENNE... IK WERK HIER...



JIJ... HAHA! ZEG WIL JE ME SOMS IN HET OOTJE NEMEN?

MENEER HEEFT Z'N BEEN GEKNEUSD EN NU MOET IK MEVROU EN FRED HELPEN...



FRED? DAT BEN IK! HOEPEL OP ASJEBLIEFT IK KAN JE MISSEN ALS KIESPUIN, BEGREPEN? EN TROUWENS...

FRED!!



PARDON, MEVROU... IKKE... IK MAAKTE 'N GRAPJE, ZIET U...

GA LIEVER AAN JE WERK

LET MAAR NIET OP HEM, KITTIE, BLAFFENDE HONDJES BIJTEN NIET....

Copyright opera mundi

12-12

N. B. 31

99

BONT ALLERLEI

Oplossingen vorig nummer
KRUISWOORDPUZZLE

Van links naar rechts:

1. Ram. 4. Haker. 6. Kar. 9. Aderen. 10. Si. 11. Pink. 12. O.a. 14. Enorm. 17. Snurken.

Van boven naar beneden:

1. Radio. 2. Aken. 3. Merken. 4. Hap. 5. Re. 7. As. 8. Rib. 9a. Noor. 13. Ark. 15. Nu. 16. Me.

SNELTEKENEN



RIJMRAADSEL

A-pen-tuin.

WIE BEN IK?

Pad-vin-der



INVULPUZZLE

Hier is een puzzeltje dat alvast is.... ingevuld. Ja, maar er valt toch nog een en ander aan te doen. In elk vakje is iets afgebeeld. Nu moet je precies zien te raden wát dat is en dan schrijf je telkens de eerste of beginletters van het woord in dat vakje neer. Bijv. voor 1 verticaal heb je 4 vakjes. Dus vier afbeeldingen en dus ook vier woordjes. Je krijgt hier dan ook 4 begin-

letters, die samen het woord vormen dat op 1 verticaal moet staan. In 't eerste vakje staat een.... rad, juist! Je zet in dat vakje dus een r. Begrijp je nu hoe je de puzzle moet oplossen? Méér verraden we er niet van. En nu aan 't werk! Volgende week de oplossing.

SPREEKWOORDENREBUS 29

Hoe zou het hier afgebeelde spreekwoord wel luiden? Denk eens goed na, het is niet bar moeilijk.

VIERPUNTENPUZZLE



Hier hebben jullie een cirkel met genummerde puntjes en daarnaast een zwarte, vierpuntige ster. Nu moeten jullie die ster eens netjes op doorschijnend papier overtrekken en ze dan uitknippen, want het gaat erom, die ster zodanig in die cirkel te leggen, dat de vier punten van de ster precies elk een genummerd puntje raken. Dus de ster niet groter en niet kleiner nemen. Hoe moeten jullie die ster leggen?





PAS OP, OF ZE STEEKT! 'T IS EEN LOLLIG BAAJSJE, MAAR DAT BUTJE ZIET ER DREIGEND UIT, OF NIET? NEEM EEN STEVIGE KURK - WAT METAALDRAAD EN DAN AAN 'T WERK! ~ ~

SNIJ DE KURK EERST IN DE ZE VORM



STEEK ER EEN DIK SCHUFJE KURK OP VAST



STEEK DRIE STUKJES METAALDRAAD DOOR DE KURK HEEN EN BUIG ZE OM IN DE VORM VAN POOTJES



SCHILDER EEN OOG OP HET SCHUFJE - NOG EEN PAAR PAPIEREN VLEUGELS EN EEN SCHERP HOUTEN PINNETJE VOORAAN EN KLAAR IS



ONS NUVERE BUTJE ~

J.R. CONE

Een papieren glijder, die „loopings” kan maken

De papieren glijder van fig. 1 kennen jullie natuurlijk allemaal, maar wisten jullie ook, dat je 't vliegen zelf sterk kunt beïnvloeden? Eerste vereiste is echter, dat de glijder heel secuur wordt gemaakt en in zijn gewone vorm rechthoekig vliegt. Daar hangt ook alles van af. Hapert er iets aan 't maaksel, dan loopt ook de rest verkeerd. Om een „looping” te maken worden de twee vleugels naar boven omgeslagen, zoals in fig. 2 en de glijder wordt heel krachtig naar voren geworpen, met de punt een ietsje naar boven. Het duurt een poosje voordat je de truc te pakken hebt, maar met 'n tikje oefening gaat dat wel. Na een eerste looping, zoals in fig. 8, glijdt het toestelletje kalm verder naar beneden. Deze zelfde glijder richt zich ook automatisch op, indien men hem vanaf een zekere hoogte naar beneden laat vallen, fig. 4. Om hem te laten vliegen in de vorm van een kurketrekker, maak je de glijder klaar als in fig. 5. Een vleugel naar boven en een naar beneden omklappen. In die vorm glijdt hij horizontaal of naar beneden, maar wentelt onderwijl snel om zijn lengte-as. Zoals in fig. 6. Voor 'n vlucht in

spiraalvorm worden de vleugels gevouwen als in fig. 2 en verder wordt de hoek van de kiel omgebogen.

de glijder vooruit, zoals men gewoon is dit te doen en dan volgt hij de weg, die wordt aangegeven in fig. 8.

Zie fig. 7. Men werpt

